

## DEİK GELENEKSEL İFTARI

16 Mayıs 2019, İstanbul

**Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan,**

**Bakan Yardımcılarımız, Sayın Kaymakamım,**

**Sayın Büyükelçiler ve Misyon Temsilcileri,**

**Kurucu Kuruluşlarımızın, İş ve Akademi Dünyamızın Temsilcileri,**

**YK Üyelerimiz ve İş Konseyi Başkanlarımız,**

**DEİK Ailesinin Değerli Üyeleri,**

**Değerli Basın Mensupları,**

Bizi güçlü ve anlamlı kılan, birlik ve beraberliğimiz... Bugün de, Ramazan'ın birleştirici gücüyle bir aradayız. Bu vesileyle, sizleri şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu - DEİK adına saygıyla selamlıyorum. Geleneksel iftar soframıza hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Görünmez bir kaza sonucu, bir süreliğine, uzun süren toplantılara katılamıyorum. Bugün, bu güzel birlikteliğin motivasyonu ile kendimi daha iyi hissediyorum. Sağlık sınırlarımı aşmadan, sizlerle daha iyi olacağım inşallah. İçimdeki çelik korse ve boyunlukla tamamladığım Kostümümü de, hoş görün lütfen.

Bugün, Engelliler Haftası'nın da son günü. Sağduyulu ve yardımlaşmayı seven bir toplum olarak; engellilerin sorunlarını paylaşmak ve zorlukları onlarla birlikte aşmak; hepimizin ortak görevi. En büyük engel ise, sevgisizlik...

Őimdi, izninizle, iinde bulunduđumuz mberek Ramazan ayının anlamını, bir mhendis olarak biraz matematiksel bakıŐ aısıyla, **“birlik ve birleŐme”** zerinden anlatarak devam istiyorum.

**“1”** sayısı, ilahî ilkenin en dolaysız simgesi olduđundan, sayıların ve bileŐimlerinin dizisi ve insanın **“oktan teke ykseldiđi”** merdivendir. İŐte bu yzden, matematiđi, dinimizin temel mesajıyla dođrudan bađlantılı buluyorum.

Bizim iin matematik, duyularla algılanabilen ile, akılla kavranabilen arasında ve oluŐ-bozuluŐ dnyası ile ezeli-ebedi dnya arasında bir geiŐtir. Bilimde olduđu gibi, sanatta da, geometri ile matematik orantılarının hkm srdđ mimariden musikiye kadar, matematik, birliđin yoludur.

İnsan hayatında, insanla tabiat arasındaki iliŐkide, insanın fikriyatında veya bir mimari eserde, paralar birbirinden farklı olsa da birliđi, btnlđ ararız. Daha dođrusu, oklukta birlik ve btnlđ...

Bu arayıŐ, elbette toplumumuz iin de geerli. Bizler, birbirimizden ne kadar farklı olsak da, aslında bir btnz, **“bir”**iz. Tıpkı, ince detaylardan oluŐan bir sanat eserinin btnne baktıđımızda grlen, muazzam ahenk gibi.

Bizler, onlarca farklı ırk ve mezhep olarak, bu topraklarda, yz yıllardır, bir orkestranın farklı enstrmanları gibi, saygıyla, huzurla, birlikte yaŐıyoruz.

nk biz, birlikte gzeliz...

Pakistanlı filozof Muhammed İkbal, **“Harekette birlik olmazsa, fikirdeki birlik faydasızdır”** szyle; Fransız yazar La Fontaine de, **“Neyin hakkında gelinmez, akıl ve niyet birleŐir birleŐmez”** szyle, aslında aynı Őeyi sylemeye alıŐıyorlar: BirleŐmeyi ve bir olmayı...

**“Ben”** kazanırsam **“biz”** kaybeder, kaybeden **“biz”** ise, kazanan **“ben”** de yoktur. Yani, btnn hayrına olmayan Őeyler, tek tek bireylerin de faydasına olmuyor. Bizler, tekileŐtiren deđil; kapsayıcı olan, insandan te btn canlıları dŐnen bir geleneđin temsilcileriyiz.

Geçtiğimiz günlerde, önce Yeni Zelanda'da, ardından Sri Lanka'da ve farklı coğrafyalarda yaşanan terör saldırıları yüreklerimizi yaktı. Terör, ne yazık ki, ortak sorunumuz. Dini, dili, ırkı, milleti, yeri ve zamanı yok. Dünyanın çeşitli yerlerinde, nefretin farklı versiyonlarıyla kendisini gösteriyor. "Ama"sız ve "fakat"sız, her türlü terör sebebiyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına bir kez daha baş sağlığı diliyor, onların yanında olduğunu ifade eden duyarlı insanlara da, içtenlikle teşekkür ediyorum.

Suriye, Filistin, Yemen gibi Müslüman coğrafyasında yaşanan çatışmaları da üzüntüyle takip ediyor, masumları hedef alan saldırıların, bir an önce sona ermesini diliyorum.

DEİK'in kuruluşunda emeği bulunanlardan merhum Sakıp Sabancı'nın güzel bir öğüdü vardır: "**Bölüşmek ve paylaşmak, kutsal ve keyifli bir iştir. Bölüşmesini bilin. Paylaşmasını becerin**".

Hepimize yetecek denli büyük ve görkemli olan bu dünyada, kardeşçe bölüşmeyi, kalplerimizdeki zırhları eritmeliyiz ki, huzura erelim, gelecek nesillere daha adil bir dünya bırakabilelim.

### **Sayın Bakanım, Değerli Misafirler,**

İzninizle, kısaca ailemizden bahsetmek istiyorum. DEİK, 34 yıldır, dur-durak bilmeden, ülkemizin dış ekonomik ilişkilerinde aktif bir iş platformu. Kurulduğu günden bu yana, yenilenerek çalışmalarına devam ediyor.

Bu vesileyle, kuruluşumuzdan bugüne kadar, bu güzel yapıya destek olan herkese, başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Ticaret Bakanımız olmak üzere, geçmişten bugüne, Devlet Büyüklerimize, Başkanlarımıza, Kurucu Kuruluşlarımıza, Yönetim Kurulumuza, İş Konseylerimizin Başkan ve Üyelerine ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, vefat edenlere, Allah'tan (CC) rahmet diliyorum.

Gönüllü elçiler olarak, tüm dünyaya yayılmış en önemli gücümüz, İş Konseylerimizin sayısı, en son Güney Sudan'ın da eklenmesiyle 146'ya ulaştı. Dünyanın dört bir yanındaki iş konseylerimizin çalışmalarıyla, "**ticari diplomasi**" faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Bir atasözümüz, “**Danışıklı bilgi, gittikçe artar. Danışksız bilgi ise, eskir**” der. Biz de, istişare etmek, ve paydaşlarımızla tazelenmek için önce **Algı ve Strateji Çalıştayımızı**, ardından da ikinci ayağı olan **DEİK Kurucu Kuruluşlar ve Kurumsal Üyeler Buluşmamızı** gerçekleştirdik. DEİK’in çalışmalarına yön vermek için, yol haritamızı birlikte belirliyoruz.

Bu hedefler doğrultusunda; 146 iş konseyimizle, ayda ortalama 100-150 toplantı ve iş forumuyla, hazırladığımız raporlarla, 3. ülkelerde ortak proje çalışmalarıyla, DTİK vasıtasıyla yürüttüğümüz diaspora çalışmalarımız ve dış ekonomik ilişkilerimizi kapsayan diğer faaliyetlerimizle, bir ve beraber olarak, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunlar önemli ve devam ettireceğiz.

Bunlara ilave olarak, DEİK’in Ülke Bazlı çalışan kendine has yapısı gereği, ülkemiz, iş dünyamız ve hükümetimizin çalışmalarında daha fazla katma değer oluşturabileceğine inandığımız bazı alanları da dikkatinize sunmak isterim.

Her bir İş Konseyimiz, kendi Ülkesi bazında:

- \* O Ülkede uygulanan, dikkat çekici ve yararımıza olacak teşvik sistemlerini,
- \* O ülkede uygulanan, yatırımcıların önünü açan uygulamalar ve kaldırılan engellere ait önerilerini,
- \* O ülkede uygulanan, Bilim-Teknoloji-Yenilikçilik alanındaki sistematığı ve bizim ülkemize yönelik önerilerini

önümüzdeki günlerde oluşturarak, başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere, ilgili mercilere paylaşacağız.

Biliyorsunuz, “**karınca gibi çalışmak**” diye bir deyim vardır. Ama bu deyim, sadece çok çalışmayı değil, birlikte çok çalışmayı ifade eder.

Başarının sırrı da burada saklı... Karıncalar gibi, bir olarak, organize, ve beni değil, bizi düşünerek, çok çalışmak...

## Sayın Bakanım, Deęerli Misafirler,

Çabamız ve amacımız, ÷lkemize, elimizden gelen maksimum katkıyı yaparak, Türkiye'yi geleceęe güçlü bir şekilde hazırlamak...

Türkiye, siyasi iradenin öncülüęünde, iş, akademi, sanat, spor dünyasıyla hep birlikte, "1" olarak geleceęe kararlılıkla yürüyor.

Bunları yaparken, her fırsatta söylüyoruz; iş dünyası pozitif istikrarı sever, iş insanları önünü görmek ister, belirsizlikten hoşlanmaz. Huzur, Güven ve Pozitif İstikrar, İş Dünyasının en temel şiarlarındandır. Hep birlikte, iş ve ekonomi gündemimize odaklanarak, yatırım ortamımızı iyileştirecek adımları daha hızla atarak, geleceęimizi daha güzel şekillendireceęimize inanıyorum.

Elbette, sorunlarımız da var, zorluklarımız da. Ama, fırsatlarımız da var. Ve, dengelerin her gün ve her an deęiŐtięi, kavramların ve algıların gerçeklięin önüne fazlasıyla geçtięi günümüz dünyasında, bize düşen, gerekli tedbirleri alarak, günlük işlerin detayında boęulmadan, büyük fotoęrafa, geleceęimize odaklanmak. Bu ÷lkeye, bu ÷lkenin güzel insanlarına inanıyoruz.

Sözlerime son vermeden, iftar vesilesiyle bir araya geldięimiz bu güzel akşamda, yardımlaşmanın ve birliktelięin önemini daha çok hatırladıęımız Ramazan ayında, çok anlamlı, ama unutulmaya yüz tutmuş bir geleneęimizden de bahsetmek istiyorum. Aslında epeydir bu geleneęi güçlü bir şekilde canlandırmak için gündeme getirmek aklımdaydı, ama nasip bu Ramazan'aymıŐ.

Bizim medeniyetimizin şöyle bir geleneęi vardı...

Ramazan'ın son günleri yaklaŐırken, ihtiyaç sahibi çocuklar, imkânı olan kişiler tarafından tepeden tırnaęa kadar giydirilir ve çocuklar bu ikramdan incinmesin diye de, güzel de bir benzetme yapılarak, "Arife Çiçekleri" olarak adlandırılmıŐ.

Őefkatle birlikte zarafetin de beŐięi medeniyetimizin, nadide örneklerinden biridir, Arife Çiçekleri...

Ne güzel değil mi?

Benim köyüm Burdur İbecik'te de bu gelenek, “**Arefe dilimliği**” adıyla, hala uygulanmaya devam ediyor.

Biz de DEİK olarak, bu güzel geleneği canlandırmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için, bu Bayramda, ihtiyaç sahibi çocuklarımızın yüzünü, sizin aracılığınızla güldürmek istedik.

MEB ve Kızılay iş birliğiyle, her DEİK üyesi adına, onlara bayramlık kıyafetlerini biz hediye ediyoruz.

Bugünkü iftarımızın Diş Kirası ve bu Bayramda sizin Bayram tebriğiniz, onların Bayram Hediyesi oldu...

Mutlu olmalarına vesile olduğunuz için, gönül dolusu teşekkürler...

İnşallah, hızla yaygınlaşarak devam eder.

Bu duygularla, soframızı bereketlendirdikleri için, başta Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan olmak üzere, DEİK ailemize, misafirlerimize, çalışma arkadaşlarıma, DEİK ailesinin zenginliğinden bir demet ile geçen yıl olduğu gibi bu yıl da iftarımız öncesinde güzel bir müzik ziyafeti sunan, mesai arkadaşlarımızdan Hatice Hanım ve arkadaşlarına teşekkür ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.

**Nail Olpak**

**DEİK Başkanı**